

ROKLUBBEN »FURESØ«
Medlem af Dansk Forening for Rosport
under Dansk Idrætsforbund
Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse
Klubtelefon: 4495 0157
Girokonto: 6550509
<http://www.rofu.dk>



NR. 5 AUGUST 2006 - 38. ÅRGANG

FURESØ



Kanin Dåbs FEST



Lørdag den 19/8 vil vi optage de mange nye kaniner som rigtige roere i Roklubben Furesø. Selve dåben vil finde sted fra kl. 17.00.

Festen starter med festmiddag ca. kl. 19.00.

**Menuen vil koste 175,- kr.
Se opslaget i bådhallen!**



Københavns- kredsens tur til Berlin

**Kristi Himmelfart's ferien
24.maj - 28.maj**

Onsdag

Vi var et par stykker der fløj med Air Berlin kl.16.15 til Tegel Lufthavn i Berlin.

Herfra tog vi bus og U-bahnen til Alt-Tegel og gik det sidste stykke til Roklubben Ruder-Riege Turn-Verein Waidmannslust.

Her mødte vi resten af holdet, og vi blev indlogeret i 3-4 sengs rum. Sengetøj blev udleveret, og der var fine bade- og toiletforhold. Både og værelser var lejet hjemmefra, og det rent praktiske med indkøb af morgenmad og frokost havde turlederne Eva og Ingelise sørget for.

Om aftenen gik vi på restaurant i nabolaget, og fik alle en ret med sæsonens mest populære grøntsag, nemlig hvide asparges – en helt særlig smagsoplevelse i Tyskland på denne årstid.

Torsdag

Ved 9.30- tiden riggede vi 3 både til, alle 2 års gigbåde, på tysk kaldet Skull-Bote.

Fra Roklubben gik turen ud gennem en lille indsø, og ud på Tegeler See, og videre nordpå ad floden Havel, i retning mod Heiligensee.

Det regnede en del, så vi søgte ly i en

af de første roklubber vi passerede. Her oplevede vi den tyske gæstfrihed, og mens det våde tøj kom af for at tørre, bare en smule, blev vi budt på gratis kaffe.

Det var for tidligt at spise frokost, så vi skiftede styrmand og fortsatte et stykke mere nordpå. Efter knap en time lagde vi til ved endnu en roklub. Her mødte vi også stor venlighed, et par af klubbens medlemmer åbnede baren, og vi fik lov at spise vores medbragte madpakke i tørvejr.

I godt vejr var vi sikkert fortsat opad Havel, men alle var enige om at vende om, og ro hjemad.

Dagens distance ca.24.km

Fredag

I dag kom vi lidt før af sted, der indfinder sig hurtig en vis rytme, når holdet først har fundet sig til rette på sådan en tur.

Nye bådhold var sat, og alle hjalp med at bære bådene i vandet, der er en helt særligt langturs ånd, når 15 danske roere sådan skal af sted på fremmed farvand. Det er bare dejligt !

Turen gik i dag langs den sydlige side af Tegeler See, forbi et par småøer og til bagbord ad Hohenzollern kanal, ind mod centrum af Berlin.

Da sulten meldte sig, lagde vi til ved en græsskåning i nærheden af Zitadellet, netop hvor Spree løber sammen med Havel. Her var trapper i bolværket, så det var relativt nemt for alle at lægge til og kravle op. Solen skinnede, og vi lagde os i græsset. Få af os nåede også en smut ind på Zitadellet, en særlig sjov oplevelse for mig, da det var her jeg var sidste år med mit arbejde, netop den samme weekend, som I fejrede ro-jubilæum hjemme.

Vi skiftede styrmand, og Peter fik nu ansvaret for at få vores båd gennem dagens 3.sluse. Denne havde en særlig indretning, idet alle sportsbåde blev henvist til en sliske, med tilhørende bådvojn. Der var trængt og med ringe fart var det svært for Peter at styre, så min åre satte sig i klemme ved bolværket (årene skulle have

været langs.), og jeg fik den i lysken og både jeg og sædet røg af skinnerne. Det gav mig (og de andre) lidt af en forskrækkelse, en tommelfinger, der blødte, og et 10 cm langt blå mærke i lysken (viste det sig, i badet, senere på dagen).

Nå, men vi overlevede, dog havde min tillid til styrmanden lidt et knæk.

På den anden side af slusen var vi nu på floden, som efter et par km deler sig, vi holdt til styrbord, og kom ind på Tegeler See, nu var vi på "hjemmebane" og det gik som smurt resten af vejen til roklubben.

Det siges at der er 650 km "kystlinie" i Berlin, og 55 roklubber, det forstår man godt, når man først har roet her i et par dage.

Dagens distance ca. 36 km.

Selvom vi var trætte drog vi til Berlins Centrum for at kikke os lidt omkring, og finde et godt sted at spise. Efter en del forvirring og søgen var vi 5 der slog os ned på Restaurant Engelbrecht. Her blev vi budt på en lækker appetitvækker, nærmest en lille forret – am haus - brød og den mest udsøgte olie til at dryppe det i, senere en lille kop med karry suppe, meget delikat alt sammen. Senere kom de hovedretter, vi hver især havde bestilt, en efter tyske forhold dyr middag, men det var det hele værd.

Vi mødte en masse mennesker på vejen til U -bahnen, og tænkte hvor mon de skal hen, eller hvor har de været.....Næste dag, kunne Sünje

give besked, der havde været indvielse af den nye Hovedbanegård med et stort lysshow kl.23.

Lørdag

Turens sidste rodag, vi lagde godt ud, lidt kølig vind, men dog i tørvejr.

Første del af turen var kendt fra hjemturen i går, vi roede til slusen ved Zitadellet. På den anden side af slusen holdt vi til styrbord, og roede langs Havel, gennem Pichels See, og videre ind i Scharfe Lanke. Her havde flere roklubber til huse, og vi (Birgitte) udvalgte en, her blev vi budt velkommen, fik lov at låne deres toilet, og nyde vores madpakker på deres store terrasse på 1.sal. Herfra var der en skøn udsigt, og solen tittede frem, så alle var glade. Endnu engang blev baren åbnet, og flere lod sig friste af en kold fadøl, jeg foretrak dog en Ramazzotti – min favorit drink på disse kanter.

Nogle af os gik en lille tur, bl.a. for at se på naboklubberne, en af dem var den Birgitte tidligere havde holdt adskillige påskeferier i med Michael Kassow og co. – Bo var også med på en tur for mange år siden, faktisk havde jeg helt glemt, at han også havde været i Berlin.

En enkelt båd fortsatte sydpå, mens resten vendte skuden hjemad.

I dag gik det fint med slusen, Lasse var dagens helt, han havde klaret slusen på udturen, med kommandoen "årene langs", og så padlede han os ellers

ind, med bådshagen, til anløbsbroen ved slisken. Bådshagen var forsynet med en rund skive, meget praktisk, og velegnet til formålet. Sådan én kunne vi også godt bruge ved slusen derhjemme i Frederiksdal.

Hjemturen med Ingelise ved roret gik også fint, så ingen skader i dag.

Distance ca. 25 km

Ved hjemkomsten er der kutyme for at styrmanden gi'r en landgangs øl. Solen skinnede, og vi nød at slappe af med en tår øl foran bådhallen, mens vi ventede på den sidste båd.

Aftenen tilbragte mine ro-veninder og jeg på en cubansk restaurant, som lå i et meget spændende kvarter midt i Berlin.

Her hyggede vi os med spændende drinks, vi startede med en Mijoto, en dejlig frisk drink med lime, cubansk

rom og en stor portion mynteblade, mad, snak og god betjening. Der skulle være salsa kl. 22, men det kom ikke rigtig i gang, inden vi drog hjemad. Men en dejlig aften var det.

Regnen silede ned her til aften men det kunne ikke ødelægge vores gode feriehumør.

Søndag 28.maj 2006

Hjemrejse.

Nu er der kun at vente på den næste spændende tur, som går til Stockholm i juli, denne gang på rigtig roer manér, med madhold, teltlejr og 205 km roning.

Hvis nogen af jer skulle få lyst til at høre mere om langture, skal I bare sige til, jeg beretter gerne.

Tina (95)



17. september kl. 9.00

(kræver ikke tilmelding)

Heldagstur, så husk forplejning.

Da sejlklubben afholder et stort stævne den dag, skal I være opmærksom på, at der kan være parkeringsproblemer.

Pas på bladet

Når vi skal ud at ro og skubber fra broen, kan det anbefales at tage "håndtaget" til hjælp - altså gøre brug af den åre, der har årebladet længst fra broen.

De fleste bruger årebladet til at skubbe fra med, og det er synd.

Erfaring fra det nyligt afholdte styrmandskursus er hermed givet videre.

Det er aldrig for sent at lære!

Tina (95)



Havnetur

søndag den 27. august kl.9.00

Heldagstur med start fra Københavns Roklub og fra SAS Roklub.

Tur med medbragt mad og humør. En enestående mulighed for at se København fra en ny vinkel. Se opslag og tilmelding i bådhallen. Kun for frivillige roere med svømmeprøve.



Roklubben Furesøs Aktive Medlemmer

Ja, aktive medlemmer er dem som yder en indsats for klubben. Det er dem, som holder klubben i gang. Det er dem, som vedligeholder bådene, holder klubben ren og pæn, træner børn og ungdom, ror kaproning, laver vort klubblad og webside, arbejder i udvalg og bestyrelse, instruktører – eller – yder en indsats der gavner klubben – som igen vil sige os alle sammen i Roklubben Furesø. I dag er det 20% af alle medlemmer, og som en beskedent tak for indsatsen byder klubben på en flot buffet! Vær aktiv, mød op - og yd en ekstra indsats mød op til fælles aktiviteter til gavn for dig og klubben. Det ville være dejligt om det var 40-50% af medlemmerne, som samledes ved den årlige buffet for de aktive medlemmer.

/Formanden

ÅRETS NATTER- GALETUR

fredag den 16. juni

Blev en oplevelsesrig tur fordi:

Tre - JA I læste rigtigt - 3 aften- og natfriske roere mødte op til en spændende og stemningsfuld klubtur, hvor både nattergalen og hovedparten af klubbens roere havde valgt at sove i deres senge.

Klokken 23.15 mødte jeg op ved klubbens lokaler. Rohallen var mørklagt. Jeg undrede mig, fordi det havde jeg dog aldrig oplevet før, måtte lige tjekke mit ur, om det var gået i stå, og alle roerne var taget af sted, men NEJ, tidspunktet var rigtigt.

Kl. 23.20 drejede Henning om hjørnet, ny roer fra årets roskole, et øjeblik senere kom Astrid rundt om hjørnet, også ny roer i klubben, og tidligere roer.

Ju-hue så var vi tre roer. Kunne det være rigtigt. Klokken blev 23.30 og ingen andre roer mødte op.

Vores nye roere havde lige netop valgt at deltage i denne tur for at opleve den specielle natstemning der er over Furesøens vande, at ro i mørke og at opleve de første solstråler over søen. Samtidig var denne tur jo også en rigtig god anledning til at møde, være sammen med og lære gamle roere at kende.

Vejret var dejligt lunt, vandet var blankt, himlen var lettere overskyet og dermed var det mørkere på vandet. Vi satte robåden i vandet og tog af sted til Vejle sø. Det var en formidabel tur, hvor vi flere gange fik brugt kommandoerne - sæt hårdt i, skod og ro. Og hvorfor så det, jo netop fordi det var mørkere pga. skyerne så var bundgarnspælene ved garnene yderst vanskelige at se. Så lige pludselig, hvor vi troede at vi var langt nok væk fra garnene, ja så tårnede den yderste pæl med den gule kugle op foran os. Vi klarede alle garnene med bravur. I Vejle sø, som ligeledes lå helt mørk-

lagt hen, fik vi en lille forfriskning og et stykke brød.

Månen så vi, pga. skyerne, desværre kun i en svag lysstribe denne nat. Herefter roede vi tilbage til Furesøen, over Holte roklub, hvor der var lidt liv på broen, videre til Vaserne, hvor vi lå stille og lyttede til stilheden og samtidig til alle de forskellige fugle der var ved at vågne. Vi roede videre til Birkerød Roklub, hvor der jo netop til denne tur ikke var nøgle til klubbens lokaler. Vi fortsatte til Lille Kalv og lå ligeledes stille her og lyttede til hele scenariet med fuglestemmer.

Så var vi også begyndt at være sultne og havde brug for at sidde på en rigtig stol. Så vi roede videre til Frederiksdal. Lagde os ind til bådudlejningen og fandt vores madkasser og drikke frem. Vi havde et godt langt hvil. Da vi roede fra Frederiksdal og kom ud på Furesøen kom de første solstråler frem og vi så solen stige op. Det blev en flot lys tur tilbage til vores roklub, hvor vi var tilbage igen kl. 4.00 om morgenen. Båden blev rengjort og lagt på plads og vi tog hjem til vores dyner.

Vi tre, havde en skøn tur og vil helt sikkert tage denne tur igen til næste år, vi er nemlig SEJE og STÆRKE, men HVAD med JER SOVETRYNER til ROERE, vil I.

Jeg tænker sådan, er vi nu nået til det tidspunkt hvor vi skal debattere om kommende Nattergaleture skal foregå på denne måde.

!!!!!! Ønsker Furesøens roere en Nattergaletur !!!!!!!

Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I roere siger. Skal turen i fremtiden stadig være i sin nuværende form eller skal den ændres til en aftentur, som allerede starter kl. 21.00-22.00 og slutter først på natten.

KOM op af dynerne, fat pennen og giv udtryk for i bladet eller på hjemmesiden hvad I roere mener og ønsker?????

325 Adda



Kalender



Kontingent?



Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud:

Juniorer (indtil 18 år) 450 kr halvårlig
800 kr. helårlig

Seniorer 700 kr halvårlig
1.300 kr. helårlig

Passive 300 kr. helårlig
Indskud seniorer 200 kr., juniorer 100.

Halvårligt kontingent betales senest 27. februar/31. juli.

Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler junior-kontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation til kassereren.

Kontingentet skal betales forud og *restance medfører tab af retten til at benytte klubbens materiel (lige- som tab af stemmeret på generalforsamlingen).*

Ved rykning betales kr. 25.

HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ GIROKORTET!!!

Klubkalender

Lørdag, søndag, 5-6/8:
PRÆSTØTUR.

Tirsdag, 15/8 kl. 18-21:
STYRMANDSKURSUS 2

Torsdag, 17/8 kl. 18-21:
STYRMANDSKURSUS 2

Lørdag, 19/8 kl. 17.00:
KANINDÅB.

Lørdag, 26/8 kl. 9-14:
STYRMANDSKURSUS 2

Søndag, 27/8 kl. 9.00:
HAVNETUR.

Weekend, 1., 2. og 3/9:
SØHØJLANDSTUR.
(Se opslagstavlen)

Lørdag, 9/9:
VM PÅ FURESØEN.

Søndag, 17/9 kl. 9.00:
LYNGBYTUR.



B

Bestyrelse

Formand: Kim Andersen,
Skovvej 4, Buresø,
3550 Slangerup, tlf. 4733 9233
e-mail: formand@rofu.dk

Sekretær: Lone Ley
Cedervangen 118,
3450 Allerød, tlf. 4817 7017
e-mail: sekretaer@rofu.dk

Kasserer: Bent Søegaard,
Kollemosevej 3A,
2840 Holte, tlf. 4541 0170
e-mail: kasserer@rofu.dk

Roche: Jens Chr. Hansen,
Klostergårdsvej 5, 3500 Værløse,
tlf. 4448 0821
e-mail: rochef@rofu.dk

Materielforvalter: Bo Jystrup,
Sandholmvej 8,
3450 Allerød,
tlf. 4499 2727
e-mail: materielforvalter@rofu.dk

Ungdomsleder: Jonas Eik Jacobsen,
Nybrovej 304, B 046,
2800 Kongens Lyngby,
tlf. 2872 5517
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk

Kaproningschef: Henrik Rong,
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail: kaproningschef@rofu.dk

Suppleanter: Martin Hallengren,
Hareskovhvidevej 8, lejl. 22,
3500 Værløse, tlf. 4447 0520
e-mail: suppleant_u@rofu.dk
Adda Nielsen, Vibevangen 7,
3520 Farum, tlf. 4495 6694
e-mail: suppleant_s@rofu.dk

Husforvalter: Jytte Nielsen,
Mosestedet 5, 3500 Værløse,
tlf. 4448 3325
e-mail: husforvalter@rofu.dk

FURORE

Ansvarshavende redaktør:
Peer Wintersø,
Bybækterrasserne 111 D,
3520 Farum, tlf. 4495 6240
e-mail: redaktoer@rofu.dk

Sats og layout:
Regnar Jarnbak, Mølledalen 5,
3500 Værløse, tlf. 4497 3042
e-mail: layout@rofu.dk

Næste nummer af FURORE forventes sidst i september. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 5. september.
e-mail: furore@rofu.dk

*Trasker man i
andres fodspor,
kommer man aldrig
foran*

